



F-Magazine

Editie 2

Scriptors: Elien, Mariline & Siebe

ARGON

The most noble of them all



Woordje van Cultuur

Beste farmaceuten,

Team Cultuur staat al weer klaar met het tweede F-magazine van dit jaar. Hierin geven we jullie een beeld van wat er zich allemaal heeft afgespeeld in de faculteit en de kring. Waarbij we natuurlijk ook gebruik maken van de anonieme roddelbox en onze geliefde Gossip Girl om iedereen op de hoogte te houden over welke farmaceutjes zich de afgelopen tijd toch niet zo hebben gedragen.

Het academiejaar vliegt weer voorbij en voordat je het weet, staat de blok voor de deur. Dat de student deze druk stilletjes aan begint te voelen en achter zijn boeken begint te kruipen, is zeker te zien aan het gebrek aan vrije bibplaatsen (pssttt Gasthuisberg maak een grotere bib want wij willen ook plek hebben grrr). Maar wees ook weer niet té bang; er zijn nog steeds enkele weekjes om met volle teugen van het studentenleven te genieten. Kom dus zeker naar de evenementen van farma om de gedachten van die verschrikkelijk examens ver weg te duwen.

Sinds de laatste F-magazine heeft Farmaceutica natuurlijk niet stil gezeten en zijn er heel wat toffe evenementen gepasseerd. Zo zijn we in oktober op cultuurreis geweest naar het mooie Dublin, meteen erna vond de 24 urenloop plaats waar farma het super gedaan heeft, een dikke merci aan Team Sport!! Zij hebben ervoor gezorgd dat het er 24 uren waren die we nooit zullen vergeten, we love you! Nadien was er de fantastische FarmIce-cube party waar we de uitstekende prestatie hebben gevierd zoals enkel farma dit kan aka met een heleboel ijsklontjes en drank. Samen hebben we Leuven ook onveilig gemaakt met onze Nightmare on Muntstreet TD. Met trots mogen we ook een heel aantal schachten verwelkomen die de doop en doopcantus met glans hebben overleefd. Over al deze afgelopen evenementen kan je meer lezen in het F-magazine.

Ook willen we hierbij een warme oproep doen aan iedereen die een verborgen of niet zo verborgen talent heeft en dit graag zou willen tonen aan de rest van de wereld. Het tweede semester vindt er namelijk de jaarlijkse talentenavond van farmaceutica plaats. Voel jij je geroepen om hieraan mee te doen en er samen een spetterende/onvergetelijke avond van te maken, laat dit dan zeker weten aan ons!! We verwelkomen jullie graag in grote aantallen.

Meer dan dit hebben we momenteel niet te zeggen. Sla de bladzijde dus maar snel om en verlies jezelf in het F-magazine tijdens de les die toch niet zo interessant is.

Met veel liefde
Team Cultuur

Woordje van de Praeses

Liefste Farmaceutjes

Na het behalen van een schitterend persoonlijk record op de 24-urenloop; het organiseren van memorabele fakavonden en TD's; het ontdekken van het prachtige Dublin; het dopen van de schachtjes,... komt het einde van het eerste semester helaas in zicht.

Namens het praesidium "Argon" wens ik jullie allemaal te bedanken omdat we er samen met jullie alvast een fantastisch semester van gemaakt hebben. Het was een onvergetelijk semester met de bijhorende fantastische momenten, moeilijke periodes, uitdagingen en onvergetelijke herinneringen.

Liefste blokkers, ik wens jullie veel moed en veel succes bij de aankomende examens. Vergeet zeker niet om elkaar te steunen tijdens de blok- en examenperiode en maak zeker ook af en toe tijd vrij voor ontspanning.

Ik hoop dat jullie het allemaal super doen zodat we het tweede semester even memorabel kunnen maken als het eerste. Farmaceutica heeft immers nog een heleboel evenementjes voor jullie klaarstaan tijdens het volgende semester.

Labo et Bibo

Arthur Giroulle

Praeses 2019 – 2020



Onderwijs

Hii peepzz, de weken vliegen voorbij met recentelijk de doop(cantus) voor de eerstjaars en de allerleukste fakavonden en TD's, maar de faculteit staat niet stil met haar plannen. Verleden weken werd er vol op vergaderd en nagedacht over de vormingsdoelen. De KU Leuven wilt naast het opdoen van theoretische en praktische kennis ook dat de student zich vormt met een bepaalde persoonlijke en academische ingesteldheid. Zaken zoals communicatie, samenwerken, oriëntatie, kritisch reflecteren, ... zijn uitermate belangrijk. Verder kwamen de opleidingsevaluaties van de masteropleidingen, enkele programmawijzigingen en internationalisering aan bod.

Toekomstige punten waaraan de faculteit werkt zijn de verdere uitwerking van de COBRA fiches, de eerste bachelor specifiek "een verdere integratie van de Farmacie in de eerstejaarsvakken", andere programmawijzigingen en probeert de faculteit de kosten per OPO in kaart te brengen via een pilootproject "Studiekostbeheersing".

Universiteitsbreed werden de startersdagen uitvoerig besproken. Dit academiejaar is het eerste jaar geweest dat deze georganiseerd werden ter verwelkoming van de eerstejaars door de KU Leuven. Tevens werd er gediscussieerd over het tekort aan aantal blokplaatsen, de ijkingsproeven en een eventueel deliberatiepakket.

Geboeid over het beleid van de faculteit of vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, we zijn er graag voor jullie! We horen graag wat jullie ervan vinden, geef ons jullie ongezouten mening. Je kunt ons altijd aanspreken, mailen naar onderwijs@farmaceutica.be of bij ons terecht op de open onderwijsvergaderingen in het Kringhuis van Farmaceutica. Verder veel succes en tot snel!!!

Kus en een dikke lek
Onderwijs Andries en Joël

Gossip Girl

My dearest pharmacists

When will you learn? Such gossipers but especially such sinners! I've made a selection of your deepest darkest secrets! And have no fear, if you're not in it now, you will be next time... Enjoy the show!

10. I've heard some rumours about the massacantus being legendary. Axelle, can you confirm this or were you just chilling and going lit on the toilet?

9. Amélie, you invited multiple boys for a sleepover, at their place. I figured you must have lost your keys somewhere on your way to the party!

8. Schachten still in the phase of getting to know each other. Stef and Charlotte, was this a one time thing or is there more going on between the two of you?

7. Our friend Liam has a crush! He's talking about her over and over again. Girl, you know who you are, so grab your chance with him, he's waiting!

6. She likes to move it, move it! She likes to party, party! She likes drinking, drinking! She didn't see it coming, coming. I ne got a little sick, sick. But it's okay, okay!

5. Max turned 19 at the Halloween TD and there's no one that didn't notice that. Perhaps maybe his drunk self, carried out by Arthur and going for a little nap afterwards

4. Yes! It finally happened! Cleo and Dries necked on and forgot about the people standing next to them! Is this the start of something new...?

3. Mariline and Arthur sitting in a tree! K I S S, kiss kiss kiss. When are we getting part two?

2. There has been a huge change in Argon! The VP Sport Domien is no longer, he made some room for the one and blond DORIEN!

1. For once, no gossip on number one, but a proud message as student in Pharmacy! We have broken our record at the 24urenloop and have ran to our highest place yet! Congratulations to all of us!

And who am I?

That's a secret I'll never tell.

You know you love me.

Xoxo Gossip Girl

Culturreis

Op donderdagavond 17 oktober vertrokken we met een delegatie praesidium en aanhangsels naar het verre Dublin. Na de bagage check en paspoortcontrole, die niet voor iedereen vlekkeloos was verlopen, mochten we dan toch met z'n allen het vliegtuig opstappen, oef!

Eens aangekomen in het hostel en een bed gekozen te hebben, konden we moeilijk onze bedden al induiken voor we iets van de stad gezien hadden. We hadden ook allemaal een hongerke gekregen dus na een snack in de 'Abra Kebabra' bezochten we een van de zovele pubs met live muziek in Temple Bar. We genoten van menige klassiekers met een Guinness, pintje of apple cider in de hand. Door een iets te enthousiaste verbroedering van de Belgen met de locals/andere toeristen bleef geen glas gespaard en kon Marge ontkomen aan een bezoekje op spoed. Scherven brengen geluk zeggen ze dan zeker? Zoals het in Dublin de gewoonte is, sluiten alle bars om 2u30 en keerden we dan maar terug naar het hostel.

De volgende dag waren we al vroeg uit de veren om een tour door de stad te volgen, gegidst door een echte local, genaamd Alan. Hij toonde ons de interessantste plekken, weetjes en geschiedenis van Dublin. Na een snelle lunch in een gezellige hipsterkeet, haastten we ons naar de 'Guinness Storehouse'. Zonder een bezoek hieraan konden we onmogelijk terugkeren naar huis. We leerden op elke verdieping van het toch wel indrukwekkende gebouw iets bij en konden de tour afsluiten met een vers getapte Guinness op de bovenste verdieping.

's Avonds stond er een Pub Crawl op de planning, waarbij we van de ene bar met live muziek naar de andere gingen en eindigden in een soort club. Wat er heel gek was, was dat er meer personeel aanwezig was dan het aantal dansers. Ze hadden allemaal een fluohesje aan en een swiffer in de hand, zodat ze het minste druppeltje drank dat op de grond werd gemorst meteen konden opkuisen, echt heel bizar...

De volgende ochtend namen we de trein naar de kust. In Howth trotseerden we door weer en wind een lange en stevige wandeling. We waren helemaal doorweekt, maar het was er zo mooi dat het zeker de moeite waard was.

's Avonds aten we met z'n allen samen in een typisch Iers restaurant, deze fond konden we goed gebruiken voor ons stapje in de wereld nadien.

Zondagochtend opstaan was iets moeilijker, maar het lekkere ontbijt liet de kater al snel verdwijnen. Enkelen onder ons deden een escape room op een boot, waarbij we in twee teams verdeeld werden en dan om ter snelst uit de boot moesten weten ontsnappen. Uiteraard zat ik in het winnende team en stonden wij al bovenaan het dek na slechts 33 minuten. Voor de liefhebbers van escape rooms, echt een aanrader als je in Dublin bent als je het mij vraagt.

Na nog wat rond te kuieren in de stad en weer een lekkere Ierse maaltijd verorberd te hebben in een typische local bar, keerden we stilletjes terug richting de luchthaven en voor we het wisten was deze onvergetelijke cultuurreis alweer voorbij...

Hannah Cornelis



24h loop

22 oktober:

De dag van de waarheid. Na een hele dag de loopstand in orde te brengen kwamen de groene verf en de spanbandjes onze oren uit, maar Farmula 1 was klaar voor de start!

Vanaf het startschot stond onze stelling al goed vol en de lopers bleven maar binnenstromen, Farma deed het goed met een voorlopige 12^{de} plaats. De klok sloeg toen 1u 's nachts en sommige oogjes leken al dicht te vallen. Sport bleef echter klaarwakker, want daar kwamen de eerste schachtjes om ons op dreef te houden doorheen de nacht. Tot in de vroege ochtend liepen ze allemaal de longen uit hun lijf, waarvoor we hen allemaal één voor één willen bedanken! Vanaf 5u stroomden er dan weer een hele hoop toekomstige burgies binnen, merci VTK! En dankzij een dabje van Max Kips kregen we in de nacht ook nog hulp van onze vrienden van Medica. Waar velen over twijfelden is toch gelukt: we hielden stand.

De zwaarste uurtjes moesten jammer genoeg nog komen. Zonlicht verscheen stilaan tussen de bomen en onze lopers waren gereduceerd tot een 6-tal praesidiumleden. Nu was het pompen of verzuipen. De benen voelden zwaarder, wakker blijven was nog nooit zo moeilijk geweest maar we hielden vol! Helaas verloren we wel terrein, we moesten Psycho, VRG en Oker laten voorbijgaan maar we stonden nog steeds comfortabel 15^{de}.

De dag ging voorbij en op de vroege namiddag werden we getrakteerd met heerlijke beats van Farma Soundsystem. We kwamen dichterbij het einde en gelukkig stroomden er ook weer meer lopers binnen maar er hing onheil in de lucht: Runner's High naderde ons met rasse schreden, en voor het laatste uur hadden ze ons te pakken. Maar wij van Farma weten niet van opgeven: een last-minute speedy team werd opgetrommeld voor de laatste 3 kwartier. Zij stonden voor een loodzware opdracht: 1 ronde en 1'10" inhalen voor de finishvlag zwaaide. Runner's High viel langzaam stil en wij bleven gas geven. Voor we het goed en wel beseften stonden we nog maar een halve minuut achter. Aan dit tempo was het vechten tot de laatste seconde. Het was zenuwslopend maar, aangemoedigd door een groene muur van publiek, liep het speedy team rondes waar ze bij Ekonomika nog goed gebruik van hadden kunnen maken. De klok sloeg 20u: Runner's High inhalen is ons, ondanks een geweldige prestatie, niet gelukt. Dan maar opruimen en wachten op de officiële uitslag.

Na het ererondje met de groene rookstaven en de fakkel hoog in de lucht, was het afwachten op het aantal rondjes dat we gelopen hadden. Door de geluidsboxen kwam echter veel beter nieuws dan verwacht: "een gedeelde 15^{de} plaats met 818 (!) rondjes". Een ongelooflijke prestatie die wij als bescheiden kring hebben neergezet. Het heeft ons bloed zweet en slaap gekost. Daarom wil team Sport elke loper enorm bedanken! Of je nu 1'20" of 2'30" liep, elk rondje heeft geholpen! In het bijzonder zeggen wij merci tegen Jarne en Dries, met elk meer dan 20 gelopen rondjes.

Als VP Sport wil ik ook nog duidelijk maken dat ik niet alleen blond, maar ook super trots ben op mijn team en de rest van het praesidium die zich voor (meer dan) 24 uur hebben ingezet!

Tot volgend jaar!

Xoxo

Team Sport



Doop

Dinsdag 5 november:

De dag die zo gevreesd werd, maar ook naar uit gekeken werd. Het begon allemaal stipt om 18.29 en iedereen die later kwam ging een zwaardere doop krijgen. Dus natuurlijk was vrijwel iedereen mooi om 18.28 aanwezig.

De doop begon met een groepsfoto met (nog) schone schachten die allemaal aan het lachen waren. Maar direct na de foto mochten we al kruiwend, rollend en zingend naar het eerste standje vertrekken waar we heerlijk ingewreven werden met lookshampoo. Dit was natuurlijk puur genieten, wie wilt er namelijk niet 4 maanden naar look ruiken?

Na de lookshampoo kregen we ook nog lekkere schachtenpap en mochten we leuke liedjes zingen over de ereleden, dit is een perfect voorbeeld van een romantische avond.

Als dessert kregen we ei, varkenspoot en lekker sappig nat hondenvoer in onze mond (en kleren). Dit was het begin van de avond, de rest van de avond hebben we nog vele andere opdrachten moeten doen die wel meevielen aangezien één lid van ons doopgroepje alle straffen op zich nam en daardoor een bedankje verdient. Dus bij deze bedankt doopgroep 1 Simon Spooren voor het zachter maken van onze doop.

Na een avond vol viezigheid, straffen en opdrachten was het 20.30 en moesten we ongemakkelijk snel naar ons kot om te douchen. Natuurlijk met koud water als je wilde dat je niet 6 maanden naar look zou ruiken. Daarna meteen door naar de doopcantus.

Precies om 21.00 was ik aanwezig op de cantuslocatie, waar het nog altijd naar look en andere viezigheid rook. Maar goed, het eerste deel van de cantus was gezellig en er werden liedjes gezongen en wat toegedronken. Het tweede deel werd ik steeds vaker toegedronken en het eerstvolgende wat ik me herinner is dat de schachtjes hun groen-witte lintjes mochten omdoen en de avond gezellig afsloten in doc's bar.

Dus hoe ik de doop(cantus) heb ervaren? Leuk om het meegemaakt te hebben maar zou het niet nogmaals willen doen.

Groetjes,

Jullie cultuur geschokte Nederlander xx



Seksstandje

De X-Factor:

Hij komt bij je naar binnen, net als bij de missionarishouding. Vervolgens draait hij zijn borst en benen van jouw lichaam vandaan. Terwijl hij in je blijft vorm je dus samen een X, als je het van bovenaf zou bekijken. Voordeel: je voelt de bewegingen van zijn lichaam beter. Gebruik deze unieke hoek als bonus om tegelijkertijd zijn rug, billen of benen te masseren.

Tip van Max&Max:

"Stinken de haren van je scharrelschacht nog te fel naar look? Of zit er nog een stukje schachtenpap tussen zijn/haar tanden? Geen probleem bij de X-Factor! Draai een kwartslag naar rechts en ervaar de daad met de geur van (frisse) lakens."



Vriendenboekje

Naam: Ine De Wit

Geboortedatum: 2 juli 1999

Functie: Fakbar

Bijnaam: /



Wie zou je wel eens willen doen: T.V.L.

Stiekeme praesidium-crush: Cleo, de cutie <3

Favoriete farma-evenement: alle fakavonden, zeker die met ijsblokjes.



Grootste blunder ooit: geloven dat haarkleuring er effectief na 15 wasbeurten uitgaat.

Levensmotto: half zat is geldverspilling.

Aan welk drankje heb je enkele trauma's overgehouden: duidelijk Gin-Tonic.

Aan wie zou je wel eens een ijsblokje doorgeven: Delphi.

Hier schud ik graag mijn dansbenen eens los: Seven Oaks ☺.





Beschrijf je zatste avond in 3 woorden: Berlijn, Gin-Tonic, vrienden kwijt.

Mijn verborgen talent: in handstand een pintje drinken door een rietje.

Guilty pleasure: Ex on the beach Double Dutch.



Mijn favoriete plaats in Leuven: Maxim'o

Hoe oud zou je de rest van je leven willen zijn?: 19 (20 klinkt te oud).

Dit vind ik het moeilijkste vak: medicinale chemie.

Dit vak heb ik het meeste geskipt: instrumentele analyse

Horoscoop

BOOGSCHUTTER 23 november t/m 22 december

De laatste beslissing die je onder druk maakte bleek een schot in de roos te zijn.
Vertrouw wat meer op je instinct!

STEENBOK 23 december t/m 20 januari

Wanneer een goede vriend(in) met je kwam praten over zijn/haar problemen leek je een hart van steen te hebben. Het is oke om emotie te tonen! Zo ga je ze ook beter kunnen helpen!

WATERMAN 21 januari t/m 18 februari

De laatste weken was je nogal vaak boven je theewater. Geniet er nog van voor zolang het kan want januari begint te naderen!

VISSEN 19 februari t/m 20 maart

Tijdens het feesten voel je je als een vis in het water maar in de aula als een vis op het droge. Dit is geen reden om je schoolwerk te laten liggen. Komaan leer eens een hoofdstukje of 2!!

RAM 21 maart t/m 20 april

Je hebt onlangs iemand nieuw ontmoet. Hij/zij lijkt misschien wel te vertrouwen maar pas toch maar op, het zou wel eens een wolf in schaapskleren kunnen zijn.

STIER 21 april t/m 21 mei

Een situatie in jouw omgeving is zwaar uit de hand aan het lopen. Je zal 'balls of stier' nodig hebben om het op te lossen.



TWEELINGEN 22 mei t/m 21 juni

Je bevindt je tussen 2 vuren. Je kan geen kant kiezen zonder iemand te kwetsen. Maar misschien moet je geen kant kiezen, en helpen zoeken naar midden grond.

KREEFT 22 juni t/m 23 juli

Tijdens je meest recente blunder werd je zo rood als een kreeft. Probeer je minder te schamen wanneer je een fout maakt, want er zullen nog vele volgen

LEEUW 24 juli t/m 23 augustus

Je bent een beetje terughoudend qua karakter en zo mis je veel kansen. Je weet toch wat men altijd zegt: 'Het is beter één dag te leven als een leeuw, dan duizend dagen als een lam'.

MAAGD 24 augustus t/m 23 september

Keuzes maken is een groot deel van het leven, en jij staat voor een cruciale keuze. Ik zou zeggen: ga ervoor, want wie niet waagt blijft maagd!

WEGSCHAAL 24 september t/m 23 oktober

Je staat voor een belangrijke keuze in je leven, het is tijd om de balans op te maken en de voor- en nadelen af te wegen.

SCHORPIOEN 24 oktober t/m 22 november

Als je niet snel begint met af en toe een beetje te leren, mag je er zeker van zijn dat je geen zomervakantie meer zal hebben. Daar kan je gif op innemen!

Roddelbox

Elien had tijdens haar avondje uit zoveel zin in haar hamburger, ze dook erin, zo op de grond met een kapotte hamburger

J.D. had a marvellous night at the FarmIce-cube party because she 'muilde' with many many many boys.

Ijsblokje doorgeven is niet mulen, stop met zagen

Wat is er tss S en A

Amélie is haar bedje beu en heeft liever een teddybeer

Ella zorg dat ge de 12 uur haalt de volgende keer

Bloeit daar iets mooi tussen Delphine en Domien?

De schachten zetten met veel enthousiasme de ijsblokjestraditie voort op FarmIce-cube

Elisa maakt nieuwe eerstejaarsvriendjes op fakavond #ijsblokjes

Not sure if Simon Spooren or Simon Ontspooren

Wie is er buitengesmeten in de Bierkelder omdat hij binnen aan het plassen was?
S.W.

Bob is een dikke playboy

'Wat normaal is voor de spin, is chaos voor de vlieg'

Vertaling: Porthos speelt uit gewoonte met meisjes maar zij zullen degenen zijn met de problemen achteraf....

Jolein V. kan wel genieten van een glaasje (of 5) teveel voor ze een kruijje in de wereld gaat zetten

Heb gehoord da wout me joe heeft gemuuld 🙄🙄

Heb Z en C zien muilen

Stoffel heeft ondertussen al een beetje data #wittepickup

Amélie heeft pijn als de dokter in haar komt

M.S. houdt het niet langer vol dan 5 min. #fittenhelptniet

Schacht Bob is een ***** die 3 maskes heeft binnen geketst me zn bakkes (waaronder iemand v het praesidium...)

Amélie houdt romantische avatar-filmavond met Kobe en Deegje. Kan een schachtje 2 praesidiumleden aan?

iK WiL cAkEeEeEeEeEeEe

Ward K (aka broer van vice) is enige burgie die grieten kan fiksen

Queen M en de praeses, is dit ook al een dingetje aan het worden? Wanneer leert Arthur eens om zich in te houden bij de schachtjes?

C en D hadden niet genoeg aan enkel frituursnacks om te eten op de Plan Sjarel dus begonnen ze maar aan elkaar.

#SamenNaarKot? #WatIsDaarNogGebeurd?

Wanneer gaat de praeses eindelijk eens beslissen met wie hij de openingsdans gaat doen? D of M? of gaat het toch gewoon de vice worden?

"Farmaceutica" gaat "De Kelten" helemaal kapotmaken op de kringenzuip, dat gratis vat is van ons!

Delphine "gedraagt" zich goed dit jaar, of dat laat ze toch geloven. Wanneer komt alles uit?? #EJW

Dorien is los het lekkerste meisje in farma
#ikwildieblondelokkenweleensinmijnslaapkamerzien

Tip voor de boys: schandalige openingszinnen werken niet bij Katrien U. dat is gebleken op de nightmare TD

Victoria M. heeft de interesse van een bepaald praesidiumlid getrokken. Gaat hij ooit mans genoeg zijn om op haar af te stappen

Xxx Koekje van eigen deeg

Boodschap om voedselvergiftiging te vermijden: Laat Morgane nooit koken, aardappelen worden plotseling niet meer gekookt en puree ziet eruit als soep

Mmmmmmmmm van Mora? Nee, van Queen M, maar dit is anders ook wel een lekker snackje voor Arthur

Elien is Spauwer Ranger na praesidiumcantus

dikke shout-out naar alle schachten met hun litte spandoeken!!!

Ik zeg gewoon, er zijn veel mensen in de aula met diepe geheime

nieuw record voor farma op 24u loop #818#lovedorien

Bloedserieusweek

Beste studenten, donoren en bijna-donoren.

Van 25 tot 28 november is het weer tijd om een beetje van jezelf te geven en zo levens te redden: de Bloedserieusweek gaat van start! Word de held van de dag, want dat bloed is levensnoodzakelijk voor vele mensen! Als dank voor je heldendaad krijg je een goedgevulde goodiebag en kan je deelnemen aan onze onvergetelijke avondactiviteiten. Helemaal overtuigd? Doe eerst de donorzelftest om zeker te weten of je mag doneren via rodekruis.be/donorzelftest en schrijf je vervolgens in via bloedserieus.be/leuven.

Meer info via Facebook: Bloedserieus Leuven.

Waar?

Doneren kan op de volgende tijdstippen en locaties:

Ma & Di: 10u30 - 20u30 Herbert Hooverplein

Wo & Do: 11u - 20u Gymnasium, universitair sportcentrum (Sportkot)

Ma - Do: 08u30 - 20u Donorcentrum (Gasthuisberg)

Wil je graag mee de bloedserieusweek organiseren of ons team versterken? Stuur ons zeker een berichtje!

Tot dan!

Het Bloedserieusteam

-----English-----

Bloedserieusweek 25 to 28 november

From 18 to 21 march you can become a hero and save lives. How? Come and donate blood in the Bloedserieusweek! All our donors will be pampered with fun evening activities and a free goodiebag.

Convinced? Make sure to check the conditions for a donation via

<https://www.rodekruis.be/en/>

and register via bloedserieus.be/leuven. For more information, go to Facebook: Bloedserieus Leuven.

Places to be?

You can donate in different time slots and locations:

Ma & Di: 10:30a.m. – 8:30 p.m. Herbert Hooverplein

Wo & Do: 11a.m. – 8p.m. Gymnasium, (University Sports Centre)



Ma - Do: 08:30a.m. – 8p.m. Donor Center (Gasthuisberg)

Want to join the team of bloedserieus and help organising the bloedserieusweek?

Be sure to send us a message via

bloedserieus@leuven.be

or our Facebookpage!

Be there or be square!

The team of Bloedserieus“

Overige info:

<https://www.facebook.com/BloedserieusLeuven>

<http://bloedserieus.be/leuven/>

Groetjes,

Bloedserieus Leuven

leuven@bloedserieus.be

www.bloedserieus.be/leuven



Curalia



Schacht van de maand

Heyyy, ik ben Kaat Boeckx en mag mezelf met trots schacht van de maand oktober noemen.

Het is allemaal begonnen op de 24 urenloop. Een evenement dat meer leeft in Leuven dan verwacht!

Eerlijk gezegd zag ik dit totaal niet zitten aangezien lopen niet echt mijn ding is ... Maar toen we met onze spandoek aankwamen op de formula1 stand, veranderde deze gedachten al snel. Zo veel sfeer had ik nog nooit gezien op en rond een atletiekpiste.

Als schacht zijnde kreeg ik de kans om het beste van mezelf te geven van 4u. tot 5u. En natuurlijk vond ik het weer eens niet nodig om voordien nog wat te slapen. Wat doen we dan in de plaats? Rondhuppelen en mensen sprokkelen om een aantal rondjes voor farmaceutica te komen lopen. Ik was misschien af en toe een beetje enthousiast, zo laat op de avond, wat resulteerde in een aantal slecht gezinde supporters van VTK ... oeps.

Maar toen de ochtend dichterbij kwam kregen velen het koud, hadden een kussentje nodig of kregen honger. Dus besloot ik voor de les begon een aantal dekens, kussens en eieren af te zetten. Jammer genoeg ben ik toen niet meer in de les geraakt maar ben ik terug naar kotje gegaan om men loopschoenen aan te trekken om nog een aantal rondjes te lopen. Mijn tijd was niet echt nuttig maar ach, mentale steun is ook belangrijk!

Met trots kan ik jullie vertellen dat formula1 818 rondjes heeft gelopen en dat dat er dus sindsdien een VP blond rondloopt.

Ik kijk alvast uit naar het volgende farma-evenement, want hoogstwaarschijnlijk ben ik wel weer present!

De dag van Jarne

30 oktober:

9u: Mijn wekker gaat af en ik word wakker samen met Lauren. Ofja ik draai me nog een paar keer om tot het 9u30 is.

10u: Voor de verandering vertrek ik eens op tijd en moet ik niet als een gek GHB op fietsen.

Yes, vlak voor en tijdens de eerste les nog een paar VVK kaarten voor de TD kunnen verkopen.

12u30 - 13u: Een middagpauze van een halfuur is echt veel te kort. Aanschuiven in een veel te lange rij bij de broodjes en dan nog maar 7 minuten over om een broodje naar binnen te werken. En dan snel naar de 2e les van de dag.

16u: Tijd om Domien nog een laatste keer te zien, want na vandaag is het officieel Dorien.

Ik kom aan bij de kapper en zie hem nerveus in zijn stoel zitten terwijl Bernd en Kips zich kapot lachen.

De kappers beginnen eraan en in no time is hij VP aardingspen.

En een paar uurtjes later zijn de zwarte haartjes vervangen door prachtige blonde lokken.

18u30: Nu is het tijd om te genieten van het 3 gangenmenu dat onze schachten voor ons gemaakt hebben. Paprikasoep met kaas, stoofvlees met frietjes en specumisu. Het was heel lekker, dat hebben ze goed gedaan.

Nog een glaasje whiskey drinken en om 21u20 vertrekken nr de TD voor de laatste voorbereidingen.

24u: Het volk begint binnen te stromen, want het gratis vat komt eraan.

1u: Max VH is volledig het karreke in en moet naar kot gesleept worden door Dries en mij.

3u: Eindelijk tijd voor de hoofdact van de avond: Farmasoundsystem (aka Deegje & Dorien)

4u30: De TD is afgelopen en ik heb lekker veel zatte schachten voorbij zien waggelen. Nu nog zien of alles in orde is en een beetje opruimen.

6u: Al het werk is gedaan, de rekening is betaald en ik kan terug richting kot voor een welverdiende nachtrust.

6u15: Ik kom aan op Lauren haar kot, waar ik meteen in slaap val.



Cantusliedjes 101

Filia Hospitalis p.247

O heerlijke studententijd
Met talloze vermaken,
Met minnetochten wijd en zijd,
De schoonsten te genaken,
Wees mij gegroet, o schone jeugd!
Elk aardig meisje baart me vreugd,
En toch is niets aequalis, (bis)
Aan Filia Hospitalis! (bis)

Ik kwam als eerstejaars hier aan
En speurde door de straten
Waar ik een stoel en bed vond staan
Om mij daar neer te laten,
'k Vond luie stoel noch canapé
En toch viel mij de kamer mee
Want niemand is aequalis, (bis)
Aan Filia Hospitalis! (bis)

Het is zo'n alleraardigst kind
Met zachte, blauwe ogen,
De voetjes trippelend gezwind
Komt zij naar mij gevlogen,
Haar mondje lacht zo lief zo blij,
Geen tweede komt haar ooit nabij;
Neen niemand is aequalis, (bis)
Aan Filia Hospitalis! (bis)

Drie huurders heeft ze: de jurist
Bezoekt slechts fijne kringen,
De medicus heeft zich vergist
Als hij zich op wil dringen
Doch mij, slechts de philologus,
Gaf zij in eer en deugd een kus
Daarom is niets aequalis, (bis)
Aan Filia Hospitalis! (bis)

O liefste blonde, wist ik toch,
Wat God wil met ons beiden,
Een laatste kusje geef me nog
Vóór ik van U moet scheiden,
En zijt gij mij niet toebedacht,
Aan U denk ik bij dag en nacht
Want niemand is aequalis, (bis)
Aan Filia Hospitalis! (bis)



Dit lied is een Vlaamse vertaling van het Duitse O wonnevolle Jugendzeit. Filia Hospitalis was vooral in de Duitse studentengroepen een vaak voorkomende term gedurende de achttiende eeuw tot het midden van de twintigste eeuw. In de tijd van een groeiend aantal studenten en een minder snel groeiend aantal studentenlogies (die onder toezicht stonden van de universiteit), kwamen deze na een tijd vol te zitten. Hierdoor werden er dus andere maatregelen gezocht voor de studenten, vooral voor zij die wat minder geld dan de vele rijke studenten hadden. Ze gingen wonen bij gezinnen, waar zij met Filia Hospitalis de dochter des huizes benoemden van waar zij logeerden.

De rijkere studenten gingen zich echter groeperen en richtten een nieuwe infrastructuur op, vaak met eigen huizen. Deze rijke studenten namen vaak zelf personeel in dienst. Hier werden dan de vrouwelijke leden van hun huispersoneel Filia Hospitalis genoemd. (Bij de vrouwelijke studentengemeenschappen nam men dan weer mannelijk huispersoneel aan, die de naam Filius Hospitalis droegen.)

Filia Hospitalis heeft echter ook een andere betekenis, die minder bekend, maar wel logisch lijkt. Door het groeiend aantal studenten en het weinige toezicht vanwege de universiteit, zagen de armere bewoners van de studentensteden een nieuwe bron van inkomsten onder de vorm van prostitutie. Na de eerste wereldoorlog kregen heel wat meer mensen toegang tot hogere studies, en kregen niet enkel het overgrote deel van de rijke bevolking kans op studeren: ook een heel wat groter aandeel van de armere klasse in de samenleving begon aan zijn hogere studies. Hierdoor werd de term minder en minder gebruikt, en werd deze enkel nog naar boven gehaald uit studentikoze nostalgie.

Dixi
Sebbi

